

Protestantse
Wijkgemeente
Centrum-West
Rehobothkerk
Vlaardingen



5^e Jaargang 14 april 2024

Met deze brief willen wij u op de hoogte houden van het kerkelijk gebeuren.



We zenden de dienst van vanmorgen uit via LIVESTREAM

U kunt thuis meekijken. Klik daarvoor om 09.20 op het plaatje van de kerk:

Wilt u een dienst later bekijken klikt u hier eveneens op:



EHBO/AED



Als er tijdens een dienst of bijeenkomst iemand onwel wordt zijn er diverse mogelijkheden om eerste hulp te verlenen. Er komen een nieuwe brancard en een nieuwe rolstoel. Er hangt ook een AED. Het is goed als meerdere mensen deze kunnen bedienen. Er kan uitleg gegeven worden over het apparaat aan mensen die hiervoor belangstelling hebben. U kunt zich hiervoor opgeven tot 27 april a.s. bij Wilma Kievit, kievitwilma@gmail.com of telefoonnummer 06-22493199.

Kunt u eerste hulp verlenen, wilt u zich dan ook bij mij aanmelden, dan kunnen we een lijstje maken voor noodgevallen. Nu is dit beperkt tot 1 persoon, die misschien niet altijd in de kerk zit op het juiste moment.

Wilma Kievit



We hebben al enige jaren op Koningsdag de mogelijkheid geboden om gezamenlijk het bezoek van de koninklijke familie op groot scherm te volgen in de zaal van de kerk. Voor mensen, die daar belangstelling voor hebben, bestaat ook dit jaar de mogelijk om dit te organiseren. Wij zorgen voor koffie met iets lekkers, maar dit jaar geen eten i.v.m. de lunch, die twee dagen eerder georganiseerd wordt. Het is wel fijn, als u zich even opgeeft, zodat we kunnen zien of er genoeg belangstelling is. U vindt de inschrijffijst bij het koffie drinken op zondag en woensdag.

Namens de diakenen

Jaap Kleijwegt



LIEF & LEED

Afgelopen zondag werden de bloemen met een groet vanuit de wijkgemeente bezorgd bij mevrouw Boogaart-Pronk in Vaartland, Dillenburgsingel 9, eerste etage K. 115 en bij mevrouw Sterrenburg-de Ruijter, Dirk de Derdelaan 69.



VOLGENDE WEEK ZATERDAG 20 APRIL ONTMOETINGSOCHTEND

Met o.a. inleveren van oud papier en voedselbank



14 april 2024

Zondag : 3^e van Pasen
Kleur : wit
Voorganger : ds. Yvonne Schoonhoven
Organist : Jan Blankers
Lector : Yvonne van Brederode

VOORBEREIDING

Orgelmuziek

Welkom en algemene mededelingen

Stil gebed

Zingen: Psalm 33: 1, 2

Bemoediging en Groet

Vg. : Onze hulp is in de Naam van de Heer

Gem. : die hemel en aarde gemaakt heeft,

Vg. : die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gem. : en niet laat varen het werk van Zijn handen.

Vg. : Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer.

Gem. : Amen

Zingen: Psalm 33: 8

Smeekgebed

eindigend met gezongen Kyrie acclamatie: Lied 301 k

Glorialied: Lied 622: 1, 4, 5, 6

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag/gebed om verlichting van de heilige Geest eindigend met: 'in de eeuwen der eeuwen'. **Gem. : Amen**

1^e Schriftlezing: Micha 4: 1-5

Zingen: Psalm 87 geheel

2^e Schriftlezing: Johannes 21: 15-25

Zingen: "O Heer van toekomst en van tijd" (tekst: Alfred Bronswijk, op de melodie van "O Heer die onze Vader zijt – Gezang 463 uit het Liedboek voor de kerken)

O Heer van toekomst en van tijd,
U vraagt ons stil te staan
bij onze eigen breekbaarheid,
bij onze kracht en kwetsbaarheid, bij Licht, ons voorgegaan.

Dankend zien wij steeds Uw gezicht
in wat verleden is,
in wat wij kregen, zwaar of licht,
in klaaggezing of feestgedicht en wat nog bede is.

O wolkkolom, U ging ons voor,
een vuurvlam in de tijd.
Met U gaan wij woestijnen door,
met U gaat er geen hoop teloor, met U zijn wij bereid.

Zo wacht ons dan de toekomsttijd,
een nieuwe horizont.
Zij weet van kracht en kwetsbaarheid,
zij legt, de breekbaarheid ten spijt, Uw lied ons in de mond.

Verkondiging

Zingen: Lied 974: 1, 2 en 5

GAVEN EN GEBEDEN

Diaconale mededelingen

Inzameling van de gaven onder orgelspel:

De **collectes** zijn deze zondag voor :

1. De Windwijzer
2. Protestantse Gemeente te Vlaardingen

Diegenen die de dienst thuis meevieren, kunnen hun (collecte)gift voor beide bestemmingen in één bedrag overmaken op de bankrekening van de Diaconie: NL68 RABO 0373 7394 43. Tenzij bij de overschrijving anders vermeld, wordt uw gift evenredig verdeeld over beide collectedoelen.

Dienst der gebeden

- Dankgebed
- Voorbeden, elke voorbede te beëindigen met: Zo bidden wij samen... Lied 367^e
- Stil gebed
- Onze vader

ZENDING EN ZEGEN

Zingen : Lied 838: 1, 2 en 4

Zending

Zegen

Gem. : AMEN

Orgelspel

1^e COLLECTE OP ZONDAG 14 APRIL VOOR DE WINDWIJZER.

Zondag a.s. is de 1^e collecte, de diaconale collecte, voor de Windwijzer.

De Windwijzer, het diaconaal missionair ontmoetingscentrum waar iedereen welkom is. In De Windwijzer mag je zijn! Daarom staan onze deuren op vele momenten open voor een kop koffie, een maaltijd en veel andere activiteiten voor ontmoetingen met veel verschillende mensen.

We geloven binnen De Windwijzer in wat we doen. Dat is mensen een plek geven waar ze welkom zijn. Soms bieden we ze daarmee een schuilplaats, maar ook een plek van bezinning en inspiratie. We verzorgen een aantal activiteiten waarin verhalen van hoop en inspiratie met elkaar gedeeld worden. Daarom wordt deze 1^e collecte van harte bij u aanbevolen.



Zondag 5 mei 18.00 – 20.30 uur

De Windwijzer
Schiedamseweg 95

Deelname is gratis

Met elkaar proosten op de vrijheid, samen eten, in gesprek gaan over vrijheid en onze ervaringen delen.

Dat is de bedoeling van de vrijheidsmaaltijden die overal in Nederland worden georganiseerd.

Voorafgaand aan en tijdens de maaltijd zijn er enkele interviews met kinderen van ouders die in de oorlog in een kamp of in het verzet hebben gezeten over hoe dit hun levens heeft beïnvloed. Ook spreken we met vluchtelingen over hun ervaringen en de invloed op hun kinderen.

Tijdens de maaltijd gaan we met elkaar in gesprek over het thema: "Vrijheid vertelt". Ook is er muziek.

In Vlaardingens wordt de maaltijd georganiseerd door Platform Ander Vlaardingens, De Windwijzer en de St. Nationale Gedenkdagen.

We nodigen Vlaardingens van alle windstreken uit om mee te doen! Aanmelden vóór 26 april, dan kunnen we ons goed voorbereiden.

Geef je op bij: nellekevd146@kpnmail.nl



Op woensdag 17 april is er om 19.30 uur biertje met de dominee in Café Mes aan de Schiedamseweg 17 in Vlaardingen. Het thema is: Ben jij nieuw hier? Een mooie gelegenheid om een drankje te komen doen en nader kennis te maken met de voorgangers Arjen van Wijk (Noorderlicht Vlaardingen) en Hugo Habekotté. Iedereen is van harte welkom. Het eerste rondje is voor de dominee. Dus kom langs en neem je vriend of vriendin mee.



Vespers in de Bethelkerk

(iedere derde zondag van de maand, van september tot en met mei)

Zondagmiddag 21 april 2024 om 17.00 uur

(inloop met koffie/thee vanaf 16.30 uur)

Voorganger: ds. Bert Kuipers

Thema: 'De zin van alles.....' uit Job

Te beluisteren en te bekijken via: 'Kerkomroep.nl' (Vlaardingen / Bethelkerk) en het YouTube kanaal van de Bethelkerk Vlaardingen

Een Vesper..... een uur met muziek, gebed en stilte rondom een Bijbellezing.

In dit seizoen 2023/2024 houden we ons bezig met onder andere het boek Job, onderdeel van de wijsheidsliteratuur. Vandaag teksten uit Job 38 en 42.

De Vespercantorij is present, er is samenzang, er is collecte.

Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand (sept t/m mei), om 17.00 uur in de Bethelkerk. Heel hartelijk welkom!

Namens de Vesper-werkgroep,

Kees Nieuwstraten

mail: corkees29@gmail.com

tel: 06 25108182

Expositie: “De kleur van Vrede”

Schilderijen uit de Vredesweek



Sinds 18 maart wordt in het Kerkcentrum Holy een serie bijzondere schilderijen getoond. Het zijn allemaal schilderijen, die eerder te zien waren in de Vredeshalte op het Liesveld en die gelinkt zijn aan Vrede.

Schilderen tijdens de Vredesweek

Tijdens de Vredesweken van 2018, 2020 en 2022 zijn deze schilderijen op initiatief van PAX Ambassade van Vrede gemaakt. De realisatie van deze kunstprojecten is begeleid door de kunstenaars Mosab Anzo uit Syrië, Hومان Esmail Nia uit Iran, Jorge Kata Nuñez en Juan Heinsohn uit Chili. Ze werden omringd door tientallen schilderende volwassenen en kinderen uit verschillende culturen, die kwamen werken met de kleuren van de vrede, in de oude pastorie op de Hoogstraat, het voormalig V&D-pand en Museum Vlaardingen.

Resultaat: kleurrijke doeken vol inspiratie voor de Vrede.

Kom kijken en laat de beelden op je inwerken. Voor elk van de schilderijen moet een vaste plaats worden gevonden. Te denken valt aan maatschappelijke instellingen, openbare gebouwen, publiek toegankelijke bedrijfskantoren, en ruimten voor religieuze samenkomsten, zoals moskeeën, kerken en tempels.

Op vrijdagmiddag 12 april is er vanaf 16.00 uur een eerste verkoop van de schilderijen. Voorafgaand kunt u bij een bezoek aan de expositie al uw belangstelling voor een bepaald schilderij kenbaar maken. U kunt dat doorgeven aan Nelleke van der Luit, nellekevd146@kpnmail.nl.

Prijzen variëren van € 300 tot € 600 voor instellingen van “algemeen nut”. Voor bedrijven geldt een verhoogd tarief.

Wilt u een bezoek brengen aan het Kerkcentrum, dan kan dat op de volgende tijdstippen:

Maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 – 11.00 uur en op vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur en natuurlijk op zondag na de kerkdienst vanaf 11.30 uur. Voor een bezoek afwijkend van deze openingstijden kunt u bellen: tel: 010 – 474 5644.

Tijdens de verkoop kunnen we luisteren naar muziek en zang van ... en naar poëzie van de stadsdichter(s) ... en anderen. Er is een kopje koffie of thee, een hapje en drankje.

Er volgt een tweede verkoop van overgebleven schilderijen in de Vredesweek, de derde week van september.

De opbrengst van alle schilderijen gaat voor 100% in deze tijd van oorlog naar vredeswerk. PAX Ambassade denkt dan aan organisaties zoals bijv. UNHCR en Rode Kruis die zorgdragen voor slachtoffers van oorlogen wereldwijd.

publicatie:

info: PAX Ambassade van Vrede 06 48489932

